



TARA STICHTING  
TARA FOUNDATION

## Saka Dawa actie:

### Uw hulp gevraagd voor noodsituatie door corona-lockdowns in India en Nepal

Beste sponsor / belangstellende,

Er is grote nood onder arme dagloners en hun families in India en Nepal door de corona-lockdowns. De monniken van het Gaden Jangtse klooster en het Kopan klooster helpen zo veel als ze kunnen en verzoeken om donaties om zoveel en zo lang mogelijk te kunnen helpen. Ook voor noodhulp na de lockdowns. Beide kloosters hebben de Tara stichting gevraagd om hulp.



Hulp van het Gaden Jangtse klooster in India, aan Indiërs en Tibetanen



Hulp van het Kopan klooster in Nepal, in de afgelegen dorpen



Zowel in India als in Nepal volgden na het uitbreken van het Covid-19 virus strenge lockdowns, vanaf 24 maart en ze duren nog zeker voort tot in juni. Doordat werken niet meer mogelijk is, en tot zeker 1 juli alles stil zal blijven liggen, zijn honderdduizenden dagloners en hun families in een wanhopige situatie gekomen. Ze hebben geen geld meer en geen voedsel.

Zowel het Gaden-Jangtse klooster in Zuid-India, als het Kopan klooster in Nepal, ondernemen acties om te helpen, zoveel en zolang als maar mogelijk is, van eigen fondsen en van donaties die voor dit doel binnenkomen.

De voedselhulp, zowel in India als in Nepal, gebeurt met assistentie van de plaatselijke autoriteiten die dit helpen in lockdown-situatie mogelijk maken, en ook degenen aanwijzen die het meest in nood zijn.

Niet alleen de families van de dagloners, maar ook veel ouderen en alleenwonenden verkeren momenteel in een wanhopige situatie, en ook steeds meer anderen.

De monniken van het **Gaden Jangtse klooster** helpen door het klaarmaken en uitdelen van zakken met noodrantsoenen van meel, olie, linzen etc., aan zowel de Tibetaanse als de Indiase arme bevolking in de omgeving rondom het klooster.



Ze hebben al een groot aantal voedselrantsoenen uitgedeeld, maar benadrukken dat de situatie voorlopig onzeker zal blijven en dat meer donaties voor voedselhulp erg nodig zullen blijven de komende tijd.

Ook als de lockdown is afgelopen, want de noodsituatie is dan niet meteen over en ook wordt rekening gehouden met meerdere van deze perioden.

In het **Kopan klooster** maken de monniken en nonnen grote zakken klaar met bewaarbaar voedsel, voor hele families, voor langere tijd. De monniken en nonnen hebben al aan vele honderden families zakken met voedsel uitgedeeld, maar het klooster verzoekt dringend om meer donaties om nog meer te kunnen helpen, omdat de nood in Nepal enorm is, niet alleen in Kathmandu en omgeving maar zeker ook in de meer afgelegen dorpen.

Voor Nepal is de lockdown de grootste ramp sinds de aardbeving omdat talloze families geen inkomen en voedsel meer hebben en in wanhopige situatie verkeren. En deze situatie hier ook niet meteen opgelost is als de lockdown ophoudt.

Er zijn in Nepal nog niet veel doden gevallen door de corona zelf, maar die zullen er wel spoedig komen door hongersnood en gebrek aan het allernoodzakelijkste als er niet tijdig hulp komt.

Daarom heeft het Kopan klooster ook een 2<sup>o</sup> fase plan gemaakt, om na het einde van de lockdown de verarmde bevolking verder te helpen met overleven en langzaam terug te kunnen keren naar het normale leven.



Misschien een gelegenheid voor ons hier om een moment minder aandacht te hebben voor onze eigen situatie. En te zien dat het veel erger kan. En misschien zelfs dankbaar te zijn dat het bij ons hier niet zo is, en blij te zijn om te kunnen helpen. Om te helpen en vrijgevig te zijn is het ook de allerbeste periode nu:

**Op 23 mei begint de Tibetaanse Saka Dawa maand, waarin de geboorte, verlichting en paranirwana van de Boeddha herdacht wordt. Alles in deze maand is 100.000 maal vermenigvuldigd, met als hoogtepunt de feitelijke Saka Dawa dag, op 5 juni, waarop elke activiteit met honderd miljoen maal is vermenigvuldigd!**

Als u wilt helpen kan dat via de Tara stichting, rekeningnummer NL29ABNA0431292981, o.v.v. corona noodrantsoenen. Vermeldt ook s.v.p. of u voor India of Nepal wilt doneren.

Uw donatie wordt in zijn geheel overgemaakt, bankkosten worden betaald door bestuursleden, en uw gift is aftrekbaar van de belasting.

En elk bedrag is goed, alle beetjes helpen!  
Heel veel dank aan iedereen die wil helpen!

Thupten Dolkar  
Voorzitter Tara stichting  
[www.tara-stichting.com](http://www.tara-stichting.com)

De Tara stichting is opgericht in 2001 en richt zich hoofdzakelijk op hulp aan Tibetaanse vluchtelingen in nood in India en Nepal. Vooral monniken en nonnen, het Gaden Jangtse klooster in Zuid-India en het Kopan nonnenklooster in Nepal. Met ca. 100 sponsoringen en algemene donaties. En verschillende projecten, zoals nu al het tweede grote gezondheidsproject voor de Kopan Nunnery. En voor het Gaden Jangtse klooster o.a. een succesvol Hepatitis-B project voor de vele monniken met hepatitis-B, twee gerealiseerde water projecten, steun voor het ziekenhuisje en voor de Library (voor het behoud en ter beschikking komen van belangrijke Dharma teksten) en de Lama Dans Tour in Spanje voor het Gaden Jangtse Tsawa Khangsten in 2008. Verder zijn er acties bij noodsituaties, zoals de aardbeving in Nepal in 2015. En acties voor kinderen in nood (de tweede doelstelling van de stichting). Totaal konden wij al ca. E 350.000,- naar de verschillende doelen overmaken! Donaties voor onze projecten, en ook sponsoringen, zijn nog steeds heel nodig en welkom! Zie s.v.p. [www.tara-stichting.com](http://www.tara-stichting.com)

Voor verdere informatie over onze projecten, en voor recent nieuws, verwijzen wij naar onze website:

[Klik hier om naar onze website te gaan.](#)