

Literatuurlijst

- Ariès, Philippe. *Het beeld van de dood*. Nijmegen: SUN, 1987.
- Ariès, Philippe. *Het uur van onze dood: Duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken*. Amsterdam: Arbeiderspers, 2003.
- Ariès, Philippe. *Western attitudes toward death*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1974.
- Blackman, Sushila. *Waardig heengaen: Verhalen over het afscheid van verlichte meesters*. Utrecht: Servire 1998.
- Boeddhistische Unie Nederland. *Rondom de dood: Rituelen en gebruiken in verschillende boeddhistische tradities in Nederland*. Amsterdam: BUN, 1999.
- Bueno Román, Angelika. *Totenkulte der tungusischen Völker Siberiens*. Bonn: Holos, 1990.
- Collett, Merril. *At home with dying: A Zen hospice approach*. Boston: Shambhala Publications, 1999.
- Dagpo Rinpochee. *Sterven, tussenstaat en wedergeboorte* (transcript). Purmerend: Kadam Chöling, 1996.
- Dagpo Rinpochee. *Sterven en stervensbegeleiding*. Purmerend: Kadam Chöling, 2008.
- Dagpo Rinpochee. *Karma, sterven en wedergeboorte*. Purmerend: Kadam Chöling, 2009.
- Dagpo Rinpochee. *Sterven en vergankelijkheid*. Purmerend: Kadam Chöling, 2012.
- Dalai Lama XIV, Tenzin Gyatso. *Over de dood*. Amsterdam: Forum, 2003.
- Doesschate, Frank ten. *De persoonlijke dood*.
- Egmond, Daniël van. *De dood serieus nemen: perspectieven op leven na de dood*. Utrecht: Servire, 1996.
- Enklaar, Jasper. *Onder de groene zoden*. Amsterdam: Alpha, 1995.
- Forceville-van Rossum, Joke. *Leven en dood, partners op afstand*. Baarn: Ambo 1999.
- Gehlek Rimpoche. *Good life, good death*. New York: Riverhead books, 2002.
- Gehlek Rimpoche. *Voor de dood niet bang*. Haarlem: Altamira-Becht, 2003.
- Gehlek Rimpoche. *Guru devotion: How to integrate the primordial enlightened mind* (derde editie). Nijmegen: Jewel Heart, 2006.
- Hennezel, Marie de. *De kunst van het sterven*. Haarlem: Becht, 1998.
- Hoorn, Hélène van den. *Een kaarsvlam in de tocht: Overdenkingen over dood en vergankelijkheid uit het Tibetaans boeddhisme*. Nijmegen: SUN, 1994.
- Jaffe, Aniela, Marie-Louise von Frans & Liliane Frey-Rohn. *Aan de rand van de dood*. Rotterdam: Lemniscaat, 1981.
- Jewel Heart beoefeningen: recitaties en meditaties*. Nijmegen: Jewel Heart, .
- Jong, Tony de. *Zinvol sterven*. Emst: Maitreya Uitgeverij, 2001.
- Knippenberg, M.P.J. *Dood en religie*. Kampen: Kok, 1987.
- Kolmus, G.J. *Iedere dag een beetje doodgaan*. Deventer: Ank-Hermes, 1985.
- Krabben, Anja. *De dood is springlevend*. Amsterdam: BZZTôH, 1997.
- Kübler-Ross, Elisabeth. *Lessen voor levenden – Gesprekken met stervenden*. Bilthoven: Ambo, 1969.
- Kübler-Ross, Elisabeth. *Wat kunnen wij nog doen?* Baarn: Ambo 1974.
- Kübler-Ross, Elisabeth. *Dood: Het laatste stadium van innerlijke groei*. Baarn: Ambo Anthos, 1976.
- Kübler-Ross, Elisabeth. *To live until we say good bye*. New York: Touchstone, 1978.
- Kübler-Ross, Elisabeth. *Kinderen en de dood*. Baarn: Ambo, 1984.
- Kübler-Ross, Elisabeth. *Over de dood en het leven daarna*. Baarn: Ambo 1985.
- Kübler-Ross, Elisabeth. *Was können wir noch tun?* Gütersloh, 1990.
- Kübler-Ross, Elisabeth. *De cirkel van het leven*. Baarn: Ambo/Anthos, 1997.

- Lama Zopa Rinpoche. *Heart advice for death and dying*. Portland, Oregon: FPMT, 2008.
- Lama Zopa Rinpoche. *How to enjoy death*. Somerville: Wisdom Books, 2016.
- Lama Yeshe. *Life, death, and after death*. Lincoln, Massachusetts: Lama Yeshe Wisdom Archive, 2011.
- Lati Rinbochay & Jeffrey Hopkins. *Death, intermediate state and rebirth in Tibetan Buddhism*. Ithaca: Snow Lion, 1979.
- Lente, Guus van. *Rondom sterven en rouwen*. Houten: Het Spectrum, 1989.
- Levine, Stephen. *Healing into life and death*. New York: First Anchor Books, 1987.
- Levine, Stephen. *Ontmoetingen op de grens*. Amsterdam: Karnak, 1992.
- Levine, Stephen. *Een jaar leven alsof het je laatste is*. Utrecht: Servire, 1997.
- Levine, Stephen. *Bewust leven, bewust sterven*. Utrecht: Kosmos, 2005.
- Lief, Judith L. *Leven en dood omarmen*. Haarlem: Altamira-Becht, 2002.
- Lips, H.J.J. en P.C. Boutens. *De dood verandert*. Amsterdam: Arbeiderspers, 1968.
- Longaker, Christine. *Facing death and finding hope*. New York: Doubleday, 1997.
- Longaker, Christine. *Het licht van afscheid*. Amsterdam: Boekerij, 1997.
- Mackenzie, Vicki. *Reincarnation: The boy lama*. London/New York: Bloomsbury, 1989.
- Moody, Raymond A. Jr. *Life after life*. New York: Bantam Books, 1976.
- Mullin, Glenn H. *Death and dying*. Londen: Arkana Penguin, 1987.
- Nuland, Sherwin B. *Hoe wij doodgaan: Bespiegelingen over het einde van het leven*. Baarn: Anthos, 1994.
- Pincus, Lily. *Death and the family*. New York: Vintage Books, 1976.
- Ram Dass & Paul Gorman. *How can I help?* New York: Alfred A. Knopf, 1985.
- Rijsdijk, Mink van. *Liever geen bezoek, geen bloemen... maar daarna?* Kampen: Kok, 1977.
- Rinpoche Nawang Gehlek. *Voor de dood niet bang: Tibetaanse denkbeelden over reïncarnatie*. Haarlem: Altamira-Becht, 2003.
- Sax, Marjan e.a. *Zand erover?* Amsterdam: Dekker/Schorer, 1989.
- Schwartzenberg, Léon. *Omgaan met de dood*. Amsterdam: Meulenhoff, 1980.
- Sjah, Jildi Mohammad. *In de spiegel van de dood*. Proefschrift Katholieke Universiteit, 1997.
- Sogyal Rinpoche. *The Tibetan book of living and dying*. New York: HarperCollins, 1992, herziene editie 2002.
- Sogyal Rinpoche. *Het Tibetaanse boek van leven en sterven*. Utrecht: Kosmos-Z&K, 1994; herziene editie Utrecht: Servire, 2003.
- Sporken, Paul. *Heb jij aanvaard dat ik sterven moet?* Baarn: Ambo, 1981.
- Stevenson, Ian. *Reïncarnatie*. Amsterdam: Teleboek, 1981.
- Tenzin Wangyal Rinpoche. *Leven en sterven als een droom*. Rotterdam: Milinda Uitgevers, 2002.
- Varela, Francisco J. *Sleeping, dreaming, and dying*. Boston: Wisdom Books, 1997.
- Varela, Francisco J. *Slapen, dromen en sterven*. Emst: Maitreya Uitgeverij, 1999.
- Veninga, Robert L. *Toch is er hoop*. Houten: Van Holkema en Warendorf, 1988.
- Vossen, H.J.M. *Leren bijstaan van rouwenden*. Kampen: Kok, 1985.
- Vovelle, Michel. *Mentaliteitsgeschiedenis*. Nijmegen: SUN, 1985.
- Wolffers, Ivan en Waldemar Post. *Een eindje meelopen: Stervensbegeleiding voor iedereen*. Baarn: Ambo, 1975.